

Editörden

Liberal Düşünce'nin üçüncü cildinin ilk sayısı da, zengin bir muhteva ile elinizde. Birbirinden ilginç yazılarla dolu Kış 98 sayısının iki ana konusu var: İlki Anayasa Mahkemesi'nin iki kararı ile bu kararlar etrafında yapılan tartışmalar; ikincisi ise evlilik, boşanma ve aile içi ilişkiler. İlk yazımız anayasa hukuku profesörü Mustafa Erdoğan'ın "Anayasa Mahkemesi'nin Başörtüsü Kararı" ile ilgili. Aslında bu yazı ilk defa yaklaşık on yıl önce yayınlandı. Ne yazık ki, Türkiye sorunlarını bir türlü çözemeyen bir ülke haline geldiği için, on yıl öncesinin bu sunî sorunu hâlâ gündemde. İşin en üzücü taraflarından biri, Erdoğan'ın da takdim yazısında belirttiği gibi, başörtüsü konusunda insan hak ve özgürlüklerine aykırı dayatmalarda bulunanların saatlerinin durması ve bilgi ve muhakemelerinin donması. Umulur ki bu yazının tekrar yayınlanması yeni bir açılıma vesile ve vasıta olur. Dergimizin ikinci yazısı yine Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Bu sefer konu mahkemenin Refah Partisi'ni kapatma kararının gerekçesi. İzleyebildiğimiz kadarı ile, akademik camiada bu hususla ilgili ilk yazı bu. Hukukçu yazımız M. Sinan Başaran'ın yazısını ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. Öyle sanıyoruz ki, Liberal Düşünce bu kararla ilgili en ciddi değerlendirmelerin yapıldığı yayın organı olacaktır. Ve nihayet bu konuyla ilgili son

yazımız, değerli yazar Kürşat Bumin'in *Yeni Şafak* gazetesinden aktardığımız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının, karar karşısında neden kaçınılmaz olarak gülümseyeceklerini anlatan değerlendirmesi. Bumin'in yazısı, küçük hacmine rağmen, laikliğin anlamı hakkında ufuk açacak özelliklere sahip. Bir sonraki Makalede genç akademisyen Berdal Aral demokrasi ve uluslararası hukuk ilişkisini irdelemekte. Aral'ın yazısı da aslında, bir anlamda ilk üç yazıyı bütünlemekte ve içine sıkıştığımız dar kalıplardan sıyrılmamıza yardımcı olacak bilgi ve yorumlar sunmakta.

Evlilik, boşanma ve aile içi ilişkiler ile ilgili iki yazımız var. Norman Barry'nin "Evlilik ve Boşanmada Özgürlük ve Adalet"i, beşerî hayatın en önemli müesseselerinden biri olan aileyi liberal bir perspektiften tahlil eden bir çalışma. Arkadaşımız Aliye Mavili Aktaş'ın Türkçe'ye aktardığı bu makale, sanıyoruz herkesin ilgisini çekecektir. Genç hukukçumuz Vahit Bıçak ise, aile içi ilişkilerde cinsel şiddeti ele almaktadır. Bıçak'ın yazısı Liberal Düşünce camiası için, soyut teorik ilkelere somut hayat problemleri arasında bağ kurmak açısından da büyük önem taşımakta.

Genç akademisyenler Hasan Tunç ve Hasret Aktaş sivil toplumun ülkemizdeki ve

Batı'daki gelişim sürecini özetlemekte ve sivil toplum kavramı ile ilgili analizler yapmakta. Bu yazı, ülkemizde hiç bir zaman bitmeyecek görünen sivil toplum tartışmalarına bir katkı teşkil edecek kanaatindeyiz.

Prof. Dr. James T. Bennett, uluslararası üne sahip bir iş hukuku-iş ekonomisi uzmanıdır. Yazısı, dünyada ilk defa dergimizde yer aldı. Genç akademisyen Cahit Güran'ın başarılı çevirisiyle size ulaşan bu yazı, bilgisayarların ve internetin iş hayatında meydana getireceği değişiklikleri açık ve etkileyici bir üslûpla anlatmakta. Son iki yazımız da oldukça ilginç. Ahmet Helvacı ve M. Turgut Demirtepe'nin İngiliz Muhafazakâr Partisi'nin ideolojik dönüşümünü anlatan yazısı, hakikaten son derece başarılı bir çalışma. Ancak bu yazının yayınlanmasının Liberal Düşünce için ta-

şdığı bir anlam, her zaman iddia ettiğimiz gibi, liberal fikir adamlarının ufuk zenginliğinin yeni bir kanıtı olması. Hem bu ülke, hem bu ülkenin yazar-çizer ve akademisyenleri için en büyük tehlikelerden biri mahalliliğin dar kâhıplarına sıkışmaktır. Türkiye iç sorunlarına boğulmamalı, gözlerini dışarıya da çevirmelidir. Helvacı ve Demirtepe'nin yazıları bu açıdan gerçekten çok yararlı. Arkadaşlarımızın İngiliz siyasi hayatı ile ilgili yazılarının devam edeceğini umuyoruz. Dergimizin son yazısı, İhsan D. Dağı'nın yaptığı bir kitap değerlendirmesi. Mamafih, Dağı kitap değerlendirmesiyle sınırlı kalmayıp, insan hakları, insanî yardım ve uluslararası sistem hakkında entresan tahliller de yapmakta.

Liberal Düşünce'nin onuncu sayısında buluşmak üzere...

Mehmet Seyitdanlıoğlu